



## Siden sidst:

### **Jægerspris 3. september 2011**

Referenten mødte med dejligt vejr og solskin i god tid, dvs. før kl. 12,00 på hvilket tidspunkt lejren ville åbne og den medbragte frokost sikkert ikke længe efter skulle indtages. Ingen andre deltagere var mødt endnu, men de dukkede da langsomt op og således også lejrchefen Kåre og søde Helle, der dog ved udtræden af deres bil fandt ud af, at det vigtigste element ved frokostbordet var selve madkurven, som var glemmt i Skibby. Lejrchefen (formanden) blev tilbage, mens Helle sikkert beredvilligt måtte den lange vej hjem til Skibby og Omegn for at hente madkurven.

Pø om pø ankom deltagerne herunder også seje Kaj Steendahl, der ville være rigtig sulten, da han ankom på racercykel fra Frederiksberg efter en cykeltur på ca. 46 km, som iflg. Kaj ikke var noget særligt at tale om. Han mente dog, at han senere på aftenen kunne være bekendt at tage toget hjem fra Frederikssund.

Da de andre lejrdeeltagere naturligvis var uvidende om referentens kalorie- og kulhydratbehov startede indtaget af frokosten først ca. kl. 13.30, hvilket man da kan kalde en forsinkelse, som sidenhen forårsagede, at den vigtige Petanque konkurrence først kom i gang ca. kl. 14.30.

Denne konkurrence, der gjaldt både ære og Toblerone-stænger, fandt sted på den knoldede mark, der før blev brugt til ædelt fodboldspil. Dette franske Petanque-spil foregår normalt på en plan grusbane, men nej ikke her, hvilket da også forårsagede, at markens knolde fik kuglerne til at springe yderligere 2-3 m længere end tilsigtet. Tilfældighedernes præg fik stærk indflydelse på konkurrencens resultater og i øvrigt hvem der efterfølgende skulle møde hvem – dog husker referenten klart, at hans hold vandt over Arne's hold i den indledende runde. Jeg tror i øvrigt nok, men er ikke helt sikker på, at det var holdet med Leny, Gerly, Jørgen og Charlotte, der vandt. Det var selvfølgelig også tilfældigt, men vi ønskede dem dog tillykke alligevel, som de gode tabere man også kan være.

Efter Petanque spillet måtte vi styrke os på både kaffe og te, inden vi begyndte den traditionelle tur til Ishuset i Jægerspris, hvor konkurrencen med at anskaffe sig den højeste og flotteste is blev vundet af Kaj, som skulle holde styr på mængden af såvel kulhydrater, som sit tilbehør på egen is.

Efter disse kaloriebomber var vi adskillige, der returnerede lejren via det smukke Jægerspris slot og tilhørende park, og videre gennem slotshegnet forbi de gamle huskeværdige minder som f.eks. majorens bæk, Zambesi-strømmen m.fl. Tidsplanen var for længst skredet og man begyndte så småt at imødesee aftensmaden og årets kulinariske gerning fra Arne's hånd – flot bistået af Annie.

Forretten krævede en utrolig indsats fra deltagerne, der måtte kæmpe for føden da forretten bestod af rejepilleri ved bordet og de heldige, der sad ved Chef de Cuisine's bord – Arne - kunne få bistand, da mesteren selv kunne pille ca. 30 rejser på ca. 10 sekunder. Hovedretten var uimodståelig og succesfuld - igen, igen – denne gang bestående af en lækker oksefilet med forårsløg og ærter, samt små veltilpassede kartofler. Formentlig kan Arne fortsat tåle den megen ros, der rettelig bør tilskrives ham år efter år – endda også for indeværende år, da det jo ikke er nemt at producere ypperlig mad på dette niveau til ca. 30 sultne lejrdeeltagere?

Efter oprydning, opvask etc., sluttede aftenen med kaffe og kage i pejsestuen, hvor årets tovholder ved de efterfølgende viden konkurrencer blev formanden himself, mens Flemming i år var bisidder, optæller og kontrollør.

Referenten fandt det af andre grunde nødvendigt at sige farvel og tak for en dejlig og meget hyggelig dag før kl. 23.00 om aftenen.

Tak til alle for hyggeligt, fornøjeligt og åbenhjertigt samvær, men især tak til de af jer, der igen i år havde bagt kage, brygget kaffe og te, sørget for forsyninger, medvirket til madlavning, arrangeret borddækning, håndteret opvasken, med ikke mindst med godt humør.

Som det fremgår først i denne lille beretning var vejrliget med os i form af solskin det meste af dagen, lidt blæsende, om end en smule mere køligt end sædvanligt senere på eftermiddagen.

Referent: Leif Hansen (viggo)

## **Generalforsamling 26. oktober 2011**

Det er sundt at dyrke idræt! siges der. Jeg må konkludere, på baggrund af de nærmeste kammerater ved bordet, at det ikke er sådan hele livet igennem. Fortidens anstrengelser indhenter os én efter én. Springere, mangedkæmpere som løbere har en del fået opereret eller udskiftet knæled mm., og det var måske ikke sket, hvis vi havde holdt lidt igen. Det var det mekaniske.

På den anden side ser det dog ud til at kredsløbet holder bedre end gennemsnittet. Samtidig er jeg sikker på, at vi alle har fået gode oplevelser som aktive sammen, der gør, at vi mødes til hyggelige aktiviteter år efter år. Alt i alt en win-win situation.

I den forbindelse søgte Flemming flere til mandags”gymnastikken”. Der er stadigvæk god plads til flere aktive både til gymnastik og til volleyball.

Traktementet var utroligt lækkert, med dejlige oste og diverse afskåret pålæg, samt udsøgte vine mm. til at skylle disse lækkerier ned med. Her var det Gerly, der viste, hvorfor vi her i hovedstaden er et af de steder i verden, der er godt overrepræsenteret med Michelin stjernestøv. Meget lækkert.

Det var Elbert, der som ordstyrer havde sørget for, at vi efter ca. 23 minutters udmattende generalforsamling kunne blive beværtet på bedste måde. Her må der lyde et rungende HURRA til Gerly og Elbert!

Baggrundsstøjen fra de ca. 25 fremmødte var ind imellem så stor, at jeg, som endnu er uden høreapparat, havde svært ved at høre, hvad mine sidemænd Leif og Sven sagde, og de er både i ordvalg og tydelighed sædvanligt letforståelige. Joo alle de tilstedeværende Gl. Ben kan stadigvæk, selvom vi desværre ikke er en klub med en strålende fremtid.

Under Kåres beretning mindedes generalforsamlingen de 4 kammerater, der er afgang ved døden siden sidste generalforsamling: Peer Wedervang, Max Nielsen, Henning Svendsen og Ruth Aakjær.

Inger gav på betyrelsens vegne de tilstedeværende til opgave at finde ud af / komme med forslag til, hvad vi eventuelt kunne arrangere for at få anvendt vores voksende ”formue”. I denne for den internationale økonomiske krises så svære tid er det rigtig rart, at der er enkelte lyspunkter.

Grunden til den økonomiske succes er helt sikkert, at hele kassererholdet igennem året har arbejdet hårdt med medlemmer, der har glemt at betale, samt ført en stram omkostningspolitik. Men nu siger bestyrelsen, ”kom med forslag til forbrug!” Niels var for en gangs skyld tilstede på en generalforsamling, men påstod, at han ikke var kasserer længere – men det er han nu stadigvæk på hjemmesiden?

Kåre var som sædvanlig en veloplagt formand. Som styrmand for begivenhederne blev Elbert valgt med akklamation. Det ses tydeligt, at Elbert er vant til at håndtere kunder og leverandører. Hvem kan fremvise en så flot gennemført generalforsamling – 23 minutter, mødetid 19.30, i gang 19.36 – her måtte vi vente på, at Anette som sidst ankomne kunne få Elberts plads ved bordet, og slut 19.59. Det er den bedste generalforsamling, jeg endnu har været med til, og så blev jeg enstemmigt valgt - af Kåre - til at skrive referat, altså lige inden jeg skulle gå.

Både beretning og regnskab blev godkendt med akklamation.

Med venlig hilsen, Torben H. S.

## **Gymnastikholdets julefrokost 12. december 2011**

Gymnastikholdets julefrokost, der også er åben for alle andre medlemmer, blev i år afholdt i Parken. En del ikke-gymnaster havde taget imod invitationen til at deltage – nogen benyttede endda anledningen til at prøve en gymnastiklektion hos Flemming først – så vi var 35 forsamlet i Parken til en lækker julemenu.

Som altid gik snakken livligt, kun afbrudt af turen op til buffeten og andre små afbrydelser. Den første var en lodtrækning om en række flotte nisser, som Gerly havde strikket. Det viste sig, at der var gevinst til alle, for Gerly havde gjort en kæmpe indsats og sørget for, at der var en nisse til alle – selv til Orla Jakobsen, der først havde få meldt sig til samme dag. Og det var ikke bare den samme nissemodel – nej, der var alle mulige varianter med mange fine detaljer. Stor tak til Gerly for det store arbejde. Senere var der endnu et lotteri. Det var restauratøren som udloddede et par flasker vin. Denne gang var der dog kun to vindere.

Senere på aftenen afslørede Jenner, at han i sin ungdom havde været i Las Vegas og havde klaret sig igennem uden penge ved at optræde som tryllekunstner. Og minsandten havde han ikke helt glemt færdighederne, for pludselig stod han med en rød serviet i hånden, som han et øjeblik efter tryllede væk igen. Endnu et trick, hvor han fik elastikker til at flytte sig fra et hold fingre til et andet, blev demonstreret ved de enkelte borde, og Jenner høstede fortjent bifald fra de måbende tilskuere.

Kåre

## **Runde dage:**

I første halvdel af det nye år skal vi gratulere følgende 3 medlemmer:

Nytårsdag fylder Kaare Knudsen 60 år. Kai Steendahl runder de 80 år den 27. januar, og Tove Suhr bliver 60 år den 29. februar.

Vi ønsker et stort TIL LYKKE til alle fødselarerne.

## **Gymnastikken på Efterslægten:**

I efteråret har Flemming været instruktør for gymnastikken og sørget for et godt og varieret træningsprogram. Deltagelsen er øget i løbet af efteråret, men vi kan sagtens være flere. Det foregår på **HF-centret Efterslægten**, der ligger på hjørnet af Rentemester vej og Hyrdevangen ikke langt fra Utterslev Torv. Adressen er Hyrdevangen nr. 62, 2400 NV og gymnastiksalen er lokale nr. 17. Tidspunktet er **kl. 17.00 – 19.00**. Kom og benyt chancen for at få lidt motion sammen med de gamle kammerater. Vi har gymnastik den første time, og de mest aktive fortsætter med 3 sæt volleyball bagefter.

## **Kommende arrangementer:**

### **Rundvisning i DR-byen og Bakketur med cirkusrevy**

Bestyrelsen er i gang med forårets arrangementer, og på tegnebrættet er en tur til DR-byen i marts og en tur på Bakken i juni i lighed med det vellykkede arrangement i 2010. Mere herom senere.

### **Jægerspris weekenden**

Efter sommerferien skal vi selvfølgelig til Jægerspris den første weekend i september, så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 1. september 2012.

Der vil senere komme indbydelse til årets arrangementer, men ellers håber vi at se mange til **standerhejsning søndag d. 8. januar 2012 kl. 10.00**.

*Til slut ønsker vi alle medlemmer og deres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.*

*Bestyrelsen.*

