

Ben Hurs JuleNyt 2015



Det kan vist godt tillade sig at kalde det, selvom vi kun er lige godt over midten af november. Men i nat har det altså sneet, som jeg kun kan huske jeg har set det en gang før. Store mængder af drivvåd tung tøsne. Det er noget, der kan forandre landskabet. Men flot er det at se på....

Siden sidste nyhedsbrev er der sket en del.

Gymnastikken er gået i gang med Helle ved roret. Samtidig væltede det ind med motionshungrende medlemmer. Så mange at vi var bange for at vi ikke kunne være i salen. Men som sæsonen skrider frem tror og håber jeg at det finder et rimeligt leje, med plads til alle.

Merete havde sidst i oktober taget initiativ til et selvforsvarskursus i Styrkehuset. Det var en succes. Jeg tror der var 15 deltagere som blev kastet rundt i luften som var det en leg – det handler nemlig om teknik. Der blev også taget illustrative billeder, som det er meningen skal samles til et lille hæfte. Men der er vist gået lidt kludder i fremstillingen, så de lader vente på sig. Men mon ikke billederne er fremme inden jul?

Vi har sidst i september været på en vidunderlig efterårstur rund om Gurre Sø. Bent og Eeva har tegnet et lille stemningsbillede:

Efterårstur til Gurre Sø og omegn.

Den sidste dag i oktober lysnede med solskin og den pragtfulde klare efterårsluft da vi kørte afsted mod Nordsjælland. Madpakkerne og vandflaskerne lå i rygsækkene til senere nydelse, når vi startede traveturen i den pragtfulde natur.

Ja, det var som naturen glødede i de mange gyldne farve og ih' og ah' sukkerne lød mange gange under turen. Personligt kendte jeg ikke området, men det gjorde stort indtryk med den smukke blanding af skov og sø. Jeg måtte faktisk Google Gurre Sø og fandt ud af at et sagn om kærlighed mellem kong Valdemar og Tove har gjort området kendt i folkemunde. Dejligt at der findes sådanne naturperler til fri benyttelse for alle.

Vi nød at gå, snakken gik, hyggen bredte sig og de 10 km gik meget hurtigt.

Men, i vores alder trænger man jo til eftermiddagskaffen, så det var meget passende at vi skulle til Søfartsmuseum i Helsingør og nyde en kop mokka med kage.

Søfartsmuseum var en god oplevelse både arkitektonisk og indholdsmæssigt. Man få et godt indtryk af sømandslivet gennem århundreder og dem som er interesseret i store motorer eller sejlads kan få meget ud af at kigge på de udstillede genstande. Det eneste som jeg vil ønske er, at billetterne var billigere, vi skal være mindst 15 personer næste gang.

Det blev faktisk til flere kopper af den gode kaffe med æbletærte som afslutning af en god dag.

Tak til arrangørerne!

EK

Som et lille appendix kan jeg sige at Kurt ikke var med i år. Siden har vi desværre måtte aflive ham. Han havde kræft i maven og der var ikke andet vi kunne gøre. Så en lille trofast maskot har tjekket ud. Men Boje havde sin hund med – en 7 mdr. gammel labrador som passende kan tage over.

Tilbage har jeg nogle datoer, som jeg beder jer om at skrive ind i jeres kalendere:

Tirsdag d. 24. november (på tirsdag!!!) er der Generalforsamling kl.: 19:00 i Huset

Tirsdag d. 1. december er der julefrokost i Huset Kl. 18:30. Husk at tilmelde jer og at konceptet er, at alle tager deres yndlingsret med til den fælles buffet.

Søndag d. 3. januar 2016: Standerhejsning i Parken Kl. 10:00

Tilbage står at bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Bo

