



Siden sidst:

Gamle Bens lejr i Jægerspris lørdag den 1. september

Jeg havde sendt Børge i forvejen på racercykel til Jægerspris og fulgte selv efter i bil lidt senere. På broen over Roskilde fjord vinkede jeg til ham, og han var næsten fremme samtidigt med mig – kl. 12.

Der holdt en masse biler parkeret ved lejren, så de fleste deltagere var allerede landet – dog så vi en lille cyklende prik med gul vest og cykelhjelm nede på markvejen, som vi gættede på var Kai og det var det. Kai var også cyklet hele vejen hjemme fra Frederiksberg, som han plejer.

Da vi ankom, var markerne gule stubmarker efter høsten, men i løbet af lørdagen blev hele den ene mark pløjet og tilsået igen, så landmanden benyttede sig af det rimeligt gode vejr denne kalenderens første efterårsdag. Måger og krager i flokke fulgte nøje med i hans arbejde og fangede en masse godbidder, da jorden blev vendt. Hen ad eftermiddagen så vi også en meget lille fin lokal ”sort sol”, da en stæreflok lavede opvisning hen over marken.

Frokosten blev indtaget ved langbordet udendørs bestående af en række bænksæt, som var mere eller mindre vakkelvorne. Jeg havnede ved et bord, hvor man ikke kunne rokke med ørerne uden at koppen skvulpede over – så vi lod være med at rokke - efter de første skvulp.

Lejren havde igen i år tiltrukket ”nye” gamle medlemmer – for første gang i ca. 50 år var Ole Olsen og fru Åse igen med på lejr. Dejligt at dette lejrarrangement stadig kan lokke medlemmer ud af busken til hyggeligt samvær med gamle venner. Eigil ”Andreasen” og Marion var med for to år siden – og ligeledes i år, så Tysklands-afdelingen af Gamle Ben var igen repræsenteret.

Da vi havde spist vore medbragte klemmer, blev flaget ”sunget op” med hjælp fra fine plastikforstærkede sangblade med STOR skrift, som alle – med eller uden briller – fint kunne læse.

Efter frokosten startede petang-turneringen, med 8 hold og 1 hund. Gerly og Oles hund var dog kun tilskuere. Den langhårede, tuede græsmark krævede en del teknik af de 24 deltagere, så der var mange gakkede vildskud, som nok var undgået, hvis vi havde spillet på en rigtig bane. Dog kunne vi jo give underlaget skylden for kastenes manglende præcision, så det gjorde vi. Og de fleste ”træffere” vil jeg påstå skyldtes rent held. Nå, kampene bølgede frem og tilbage – og til sidst stod finalekampen mellem (Gerly+Palle+Åse) og (Elbert+Eigil+Inge), hvor det førstnævnte hold løb af med sejren. Begge hold fik overrakt dejlige spiselige choko-præmier for indsatsen.

Overrækkelsen foregik under kaffebordet (det vakkelvorne), hvor vi mæskede os med lækre hjemmebagte kager. Kai rejste sig og fortalte, at hans revisor havde givet ham tilladelse til at donere alle isvaflerne ved vores kommende is-raid i Jægerspris – i anledning af hans 80-års-fødselsdag tidligere på året. Det tog vi imod med kyshånd, så vi ilede ned til ishuset og bestilte mindre eller større vafler (Sonja spiser vist endnu...). Fik vi det ikke sagt den lørdag, så siger vi tak for is nu – og endnu engang tillykke med de 80 !

Annie og Arne skyndte sig i forvejen hjem til lejren for at lave middagen til os. De tryllede som sædvanligt en dejlig middag frem, som vi så ikke måtte indtage før flaget var sunget ned igen. Så op på flagbakken og ned med flaget under skjønsang fra alles struber.

Efter middagen var det tid til kaffen og aftenunderholdningen foran pejsten, hvor årets lejrball bestod af 1 stk. fyrfadsllys (det kan blive småt for enhver) – nå, begrundelsen var vist, at vi ikke skulle lave stort bål, når vi alle tog hjem samme aften. Det gik bedre an tidligere, hvor nogle overnattede og kunne fjerne den kolde aske næste morgen.

Underholdningen stod Kåre og Flemming for. Vi sang nogle sange fra vores sanghæfte og Flemming oplæste om forskellen på mænd og kvinder fra en medbragt bog. Jeg hørte vist ikke ordentligt efter, for jeg har stadig ikke fundet ud af forskellen Vi skulle også gætte nogle meget vandede gåder, som Kåre læste op. Næsten alle blev gættet uanset ”vandethed”.

Kåre læste også et lille skuespil i 5 akter. Han startede med at udnævne nogle ”aktører”, som skulle fremsige deres ”replik” når de blev nævnt i stykket. Inger dånede smukt som skønjomfru, Ole Højland var en overbevisende indianerhøvding, Orla improviserede som ung smuk cowboy osv. Det grinede vi meget af - navnlig havde Elbert som sheriffens højre hånd lidt problemer med retningssansen.

Flemming sluttede af med at oplæse en sød godnathistorie om 4-årige Ib, som bliver legekammerat med Albert (gammel skægget eneboer med 2 tænder), der som eneste ”barn” inviteres til børnefødselsdag hos Ib – og Flemmings levende oplæsning af den gribende historie fik igen kildet lattermusklerne.

Tak for en dejlig lejr-lørdag, vi kommer gerne igen til næste år.

Anne Marie

Generalforsamling 24. oktober 2012

Så sad vi der igen - ikke på grund af generalforsamlingen, dejlig ost og vin, men for at møde de mennesker, der har betydet noget i ganske mange år.

Stilhed under Elbert Yttes venlige styring af generalforsamlingen men med fuld fart på talegaverne bagefter. Selv de, som har forladt Ben Hur for mange år siden, bliver diskuteret.

En gang så mange af os med underen på medlemmerne af Gamle Ben, hvor formanden Søren Skovgaard ved højtidelige lejligheder ydede et bidrag til Ben Hurs slunkne kasse. I dag er der ingen unge, der undrer sig og dermed, er der ikke så mange rekrutter. Og dagens formand virker slet ikke så gammel, under alle omstændigheder ikke i mine øjne.

Ben Hur har været et livslangt forløb og livslang påvirkning fra aktiviteter på stadion siden afrundet med gymnastik til stive lemmer. Under vejs udnyttede en del af os, at der på et tidspunkt blev oprettet en pigeafdeling, der betød, at der ikke var brug for den senere opfindelse ’Blind date’.

En rigtig generalforsamling igen. En aften ud over de sædvanlige i løbet af året, så nu ser vi frem mod standerhejsningen med en runde på det, der engang var et stadion.

Jørgen Vester

Gymnastikholdets julefrokost 10. december 2012

Vi var 30 Gamle Ben samlet til den årlige julefrokost i Parken efter Gymnastikken. Kun 10-12 havde været til gymnastik, så det var et imponerende fremmøde af folk, der kun kom for at spise og julehygge med gamle Ben Hur-venner.

Maden var lige til at komme i julestemning af. Varm fiskefilet, sild, flæskesteg, varm leverpostej og et stort ostefad. Mon ikke de, der havde været til gymnastik umiddelbart før, gik til det kalorierige bord med lidt bedre samvittighed end os andre, der var kommet i bil lige til døren.

Aftenens helt store oplevelse var Gerlys lodtrækning om en masse skønne nissedukker, som hun havde formet og strikket nissetøj til i det forløbne år, medens hun sad og kedede sig foran fjernsynet.

Alle dukkerne var forskellige, og den ene var skønnere end den anden, men alle havde det skønneste glade juleglimt i øjnene, som om de alle var blevet smittet af Gerlys skønne humør.

Lodtrækning om dukkerne var vist nærmest unødvendigt, for jeg mener, der var en dukke til hver eneste familie, der var repræsenteret.

Det var min og Ninas første julefrokost, men havde vi vidst, at Gerly havde denne tradition med uddeling af årets juledukkehøst, så havde vi bestemt deltaget i flere af de tidligere frokoster.

Forhåbentlig holder Gerly denne tradition med dukkerne i hævd i endnu nogle år.

Skal der lyde en lille mislyd, så savnede jeg en eller to julesange eller salmer. Det har for mig været et særkende ved Ben Hur -arrangementer, at vi altid har sunget meget, og det, synes jeg, er en god tradition at holde vedlige.

Men julestemningen var alligevel i højsædet takket været god julemad og ikke mindst Gerlys vidunderlige nisser.

Niels Kahlke

Runde dage:

I det nye år skal vi i foråret og sommeren gratulere følgende 10 medlemmer med en rund fødselsdag:

Den 6. januar fylder Anette Sundby 60 år. Den 10. marts kan vi gratulere Jytte Winther, som bliver 70 år. Den 6. april runder Bitten Olsen de 80 år. John Aagaard Kristensen fylder 85 den 16. maj og kort efter, den 25. bliver Ole Højland 75 år. Den 16. juni fylder Bente Nielsen 80 år.

I juli har vi 3 runde dage: Den 8. bliver Finn Nielsen 75 år, Vibeke Dalsberg følger efter med 50 år den 12., og den 18. fylder vort ældste medlem Svenn W. Jørgensen 95 år. Endelig bliver Eigil Kruse-Kempen 75 år den 3. august.

Vi ønsker et stort TIL LYKKE til alle fødselarerne.

Dødsfald:

Siden sidste nyhedsbrev er 3 medlemmer afgang ved døden.

I september døde 2 af vores ældste medlemmer. Den 8. september døde Jens Peter Hjerting 94 år gammel, og kort efter, den 24. september, døde Peter Henningsen 92 år gammel. Jens Peter var kendt og elsket af mange i vores forening. Han var aktiv i Gamle Ben Hurianeres arrangementer næsten til det sidste, og han har været træner for mange generationer drenge i Ben Hur. Peter Henningsen boede på Ærø og var ikke en vi så i Gamle Ben, men i sin ungdom var han en habil mellemdistanceløber. Den 6. november døde Flemming Preuss 87 år gammel. Flemming var gennem mange år revisor i Gamle Ben Hurianere og fast deltager i generalforsamlingerne.

Gymnastikken på Efterslægten:

I efteråret har Flemming været instruktør for gymnastikken og sørget for et godt og varieret træningsprogram. Deltagelsen er øget i løbet af efteråret, men vi kan sagtens være flere. Det foregår på HF-centret Efterslægten, der ligger på hjørnet af Efterslægtvej og Hyrdevangen ikke langt fra Utterslev Torv. Adressen er Hyrdevangen nr. 62, 2400 NV og gymnastiksalen er lokale nr. 17. Tidspunktet er kl. 17.00 – 19.00. Kom og benyt chancen for at få lidt motion sammen med de gamle kammerater. Vi har gymnastik den første time, og de mest aktive fortsætter med 3 sæt volleyball bagefter.

Kommende arrangementer:

Bestyrelsen er i gang med forårets arrangementer. Mere herom senere.

Jægerspris weekenden

Efter sommerferien skal vi selvfølgelig til Jægerspris den første weekend i september, så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 7. september 2013.

Jubilæumsfest

Gamle Ben Hurianere fylder 70 år den 17. oktober 2013. Det har bestyrelsen tænkt sig, at vi skal fejre med en jubilæumsfest i efteråret. Som drøftet på generalforsamlingen vil vi overveje om det skal være en weekendtur med overnatning, hvor vi sørger for fælles transport med bus.

Der vil senere komme indbydelse til årets arrangementer, men ellers håber vi at se mange til standerhejsning søndag d. 6. januar 2013 kl. 10.00.

Til slut ønsker vi alle medlemmer og deres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Bestyrelsen.

