

BEN HUR – JANUAR NYT 2011



En fimbulvinter har trængt sig på, vi samles omkring brændeovnen (os der har), mens andre må klare sig ved friktionsvarmen fra fjernvaremåleren, der drøner rundt. Sneen ligger tyk og er hamrende besværlig, men hvor er det dog et fantastisk flot skue. Personligt foretrækker jeg sådan en vinter frem for den våde og sjappede af slagsen, som vi kender alt for godt. Et eller andet sted gør det noget for sjælen.

Vi har lige rundet et årti, 00'erne er en saga blot og vi kan håbe på et bedre 10 år end det vi lige har forladt. Inger Dall udtrykte det så rammende som årets nytårstaler – i øvrigt citerende Dronningens nytårstale – at den økonomiske krise skal vi nok komme over, men sårene og det menneskesyn vi står tilbage med, er noget der virkelig skal arbejdes med, hvis det bare nogenlunde skal bringes tilbage på sporet fra før Irak-krigen, muhammedtegninger og indvandrerdebatten. Her skal vi alle løfte i flok og hvor ord som: tolerance, medmenneskelighed og forståelse i den grad har været underfrankerede i 00'erne, kan det kun gå for langsomt med igen at få dem opgraderet og i spil.



Standerhejsningen – just overstået – på en af årets allerførste dage. En tindrende klar frostdag med et flot fremmøde. Formanden i topform, forplejningen upåklagelig, alle i feststemning og som nævnt en rigtig flot nytårstale – det tegner godt, vi er på rette vej.

2010 har jo budt på mange oplevelser i Ben Hur som alle mere eller mindre bliver omtalt i dette organ. Nogle vil måske undre sig over at de ikke har set noget fra Pinselejren eller vores rigtig dejlige efterårstravetur i skovene omkring Jørgen Thomsen og Jonnas sommerhus i Jægerspris.

Ingen skal dog snydes så her er ægte øjenvidneberetninger selvom jeg må indrømme at jeg tror Anette åbenbart har sniffet lige lovlig meget til skummadrassen. Hun tror nok hun har været med, der i august – læs selv og ...



Årets vildeste nyhed:

I 2010 faldt pinsen i august...nærmere betegnet den 28 og 29 august. Spøg til side. Det var naturligvis den årlige pinsetur til Prisen, der af dato- og andre forviklinger havde måttet flyttes. Undertegnede er blevet bedt om at skrive et par linier til dette 'brev' og det helt 'skræmmende' er, at jeg ikke husker en pind. Kan ikke huske, hvor mange vi var, eller hvad vi fik at spise og hvor mange ture vi gik og om jeg tabte i Trivial...hvad jeg dog meget tvivler på!

MEN på en måde er det måske også lige meget. Dét, der står tilbage er en FØLELSE. En følelse af, at der et eller andet totalt uforanderligt i denne af og til skræmmende og foranderlige verden. Et fast holdepunkt i

tilværelsen, hvor rutinerne og vanerne gennemleves med glæde og hvor trivialiteter, som fx at drille Børge, at sjaske med vand, at dovne i græsset, at spille rundbold, fodbold, hockey, at synge både det vi kan huske og især det vi ikke kan huske er en sær og kær fornøjelse. Jeg tror, jeg har boet på det samme værelse de sidste 10 år. Det er som at komme hjem, når jeg træder ind i det midterste rum th. på ledergangen. Jeg kan genkende spindelvævet under vasken, lugten af hengemthed og underligt nok sover jeg som en sten på den gennemliggede skummadras. Helt i modsætning til min prinsessen-på ærten-seng herhjemme. Tryghed, tror jeg, er kodeordet. Har mange gange tænkt, om alle I, der også er fast inventar på pinselejren føler på samme måde, og at det er derfor, vi vender tilbage år efter år.

Normalt synes jeg det er ulidelig patetisk med alle de 'gamle' menneskers længsel efter de gode gamle dage. Dagene i dag er mindst lige så gode, men jeg må gribe i egen barm og tage mig selv i igen og igen at fortælle skøner om den og den gang i Ben Hur, på lejr, til de og de stævner, når jeg sidder der og hygger mig i Prisen. Måske er det blot et udtryk for, at jeg efterhånden selv er ved at blive 'gammel'. Det gode er, at man glemmer mere og mere, også at man rent faktisk har fortalt de samme historier et utal af gange....

Øhhh, har jeg fortalt jer årets vildeste nyhed? I 2010 faldt....

Anette Sundby

...og her kommer Anne Marie så med et lille indlæg om veteranholdkamp-finalen og 15-kampen 2010:

I kan se alle resultaterne fra finalen 15. august i Hvidovre på nedenstående link til DAF's hjemmeside. <http://www.dansk-atletik.dk/Resultater/2010/08/VT%20Finale%20mix.aspx> – Ben Hur fik i alt 7.697 point. Ben Hur blev en flot nr. 3 i østfinalen og nr. 5 blandt alle holdene i landet, selv om vi havde problemer med skader på holdet – og med oversvømmelser på vejene – Lisbet nåede f.eks. ikke frem til sin 100m i tide, så Anders måtte klare den alene. Lars toppede igen BH-listen med 793p på 5000m, hvor Bo også havde et flot comeback på løbebanerne. Benene holdt og Bo var glad – (og flad). Se fotos herunder fra finalen – vejret var godt og der var en herlig stemning på stadion – med masser af glade veteraner i alle aldre fra hele landet.



Ben Hur afholdt sin sidste 15-kamp i 2010 – efter mange år som arrangør af denne fantastiske mangekamp – faktisk siden 1989. Vi har de sidste to år lavet 15-K i samarbejde med 15-kæmpere fra FIF, KIF og Fremad Holbæk. Nu er de så fortrolige med arrangementet, at de overtager styringen fremover – så kan jeg, Sven, Børge, Bo og Ann Michelle slappe mere af i uge 38 end vi plejer.

I år havde vi Jens med som sædvanligt – dog fik han ikke mulighed for at lave hele kampen. Til gengæld vandt Nicolas, Jens' søn, 15-kampen igen i 2010. Hans primærsport er badminton, så de "rigtige" atletikfolk må gi den en skalle, hvis de skal slå ham i 2011.

I kan se alle enkeltresultaterne her:

<http://www.dansk-atletik.dk/Resultater/2010/09/Ben%20Hur%2015kamp.aspx>

Fra Børge er der indrullet denne stemningsrapport fra onsdagsgymnastikken:

Helle for Helle. Efteråret har igen budt på suveræn gymnastik fra Helle. Hele 18-20 personer dukker op til hendes meget inspirerende gymnastik/motion/yoga og det er uanset at der er sne og is over det hele.

Det er også imponerende at Helle kan komme næsten hver gang. En af gangene så hun lidt mat ud, men det var så fordi hun lige havde kørt ca. 500km på sit arbejde, i dårligt vejr. Sådan. Man fik næsten lyst til at tilbyde at køre hende hjem til Helsingør.

Ved juletid blev der sluppet lidt med gløgg og småkager og så det gode gamle spil høvdingebold. Og så lige en velkomst til Hanne og Jens. Det er rigtig hyggeligt at få nye friske folk med til gymnastikken.

Et problem i år har været at nogle (Lennart Frandsen & co.) har forsøgt at kuppe vores tid kl. 18. Heldigvis havde vi vores formalia i orden, dvs. ansøgningen til kommunen, så denne gang blev vi reddet.

- og så lidt om

efterårstraveturen 2. oktober hos Jørgen og Jonna hvor vi vel mødte ca. 20 personer op + Kurt. Kanonvejr som sædvanligt – hva' ellers? Vi kørte op i flere biler og vel fremme blev vi bænket til kaffe og en lille "starter" samt Jørgen som tegner og fortæller om historikken i det område, vi nu skulle til at bevæge os ud i. Godt sådan at få sat tingene på plads og i de rette rammer. Vi delte os op i et kort og et langt hold, og vi startede lidt forskudt, idet det var planen at de to hold skulle mødes til frokost i Frederik d. 7. åbne jagthytte. Alt klappede idet vi mødtes ca. 500 m før den omtalte jagthytte. Og så – lige da vi havde fået os sat - dukkede endnu et hold efterårsvandrere op. De havde fået samme glimrende ide om indtagelse af frokost. Desværre var Frederik d. 7. jagtselskaber ikke større end 20 personer, for nu var der kun udendørs siddepladser, på den bare "jordmoder", tilbage. Det lod Kurt sig jo ikke sige to gange, hvorfor han behændigt listede en makrel i tomat, i passende nå-højde, ud af en madpakke der letsindigt var lagt til skue, inden ejeren rigtigt nåede at vågne op. Kurt synes selv det var genialt, men det var han vist ene om. Det var vist lidt pinligt (men også lidt sjovt).

Efter rundvisning til bl.a. den 900 år gamle Konge Eg m.m. havde Jørgen arrangeret kaffe og superkage på SAS kursuscenter og derfra kun godt 1 km ad stranden før vi var hjemme til den velfortjente øl på den trimmede græsplæne med den fantastiske udsigt ud under de flotte fyrretræer. En go' dag var til ende - og Kurt sov rigtig godt den nat.



Anette, Bo, Merete, Thomas, Børge, Annie og Stig.

En samlet bestyrelse ønsker jer alle et rigtig godt, festligt, fornøjeligt og farverigt nytår – og glem nu ikke Inger Dall's og Dronningens ord...

Bestyrelsen

/Bo