



Hyrdebrev til Ben Hur Julen 2012

Jeg tror det var Churchill, der engang sagde, at et godt tegn på at man var ved at blive ældre er, at julen kommer hyppigere og hyppigere. Og det kan der vel være noget om. Det har lige været sommer og nu ligger sneen i driver. Verden er af lave.

Og alligevel, når man lige får sundet sig og tænkt lidt tilbage så er der da sket en hel del mellem nytår og jul og heldigvis ligger der fyldige referater og billeddokumentation fra de fleste begivenheder der er blevet begået i Ben Hur sammenhæng.

Sådan bliver det også i dette ”nummer”.

Ved den nys overståede generalforsamling, hvor Jørgen Thomsen igen igen blev valgt til ordstyrer, talte Formand Børge om året, der er gået og fremhævede alle de aktiviteter, der har været. Og det er ikke så lidt endda og jeg skal spare jer for at remse op, for det gjorde Børge så glimrende. Men Børge nøjes jo ikke bare med at holde formandstalen hvert år. Han deltager også på fulde omdrejninger i stort set alt, hvad der bare lugter af Ben Hur. Så det er en travl mand vi der har solidt plantet i formandsstolen.

Ved samme lejlighed kom det også frem, at Bagmanden har haft ikke så få fingre nede i bolledejen undervejs. Det skylder vi hende alle en stor tak for og det blev da også husket med en lille belønning. For ikke nok med at hun herser med bestyrelsen om alle de ting, store som små, vi nu skal huske, så har Bagmanden også fået bakset kassereren på plads i jobbet som ”tolder”. Selvom vi er en forholdsvis lille klub, er det at holde regnskab med vores gøren og laden ikke bare et lille job, man ordner i en håndvendning. Så mere tak til Bagmanden og ikke mindst til (Mari)Janne der har svedt tran og haft vågne nætter over, hvad det dog var hun havde forvildet sig ind i. Vi siger tak og held og lykke til med jobbet i det nye år. Der er andre aktive bestyrelsesmedlemmer. Thomas sørger for at alle ture i alverdens terræner forløber efter en snor (GPS). Han har sat sig ind i, hvad vi skal se, hvad vej vi skal og hvornår det er bedst at gå lige præcis der. Merete har sørget for at vi i det nye år får en opdatering af vore gamle træningsprogrammer. I løbet af foråret kommer der simpelthen en instruktør og sætter os ind i intervaltræningens mysterier. Efter sigende skulle vi alle blive mellem 150 og 215 % mere fitte – vel at mærke på den ½ tid!!! Hold da op, der bliver knald på rundt i Mosen herefter.

Annie har begået en genistreg ved at ha’ ansøgt og fået godkendt bevilling til opsætning af lydisolering i loftet i Huset på Nøkkerosevej. Det bliver jo fantastisk. Tænk, at man nu kan begynde at høre hvad folk taler om. Det bliver spændende at høre om alt det vi ikke har kunnet høre om i årevis. Annette, når hun ikke lige er i Afrika, sørgede for ”Stanken i Staden” – altså en tur rundt i København og med en guide med ben i næsen som livligt fortalte om, hvordan byen stort set har

overlevet på trods af alskens latrinære uhumskheder, med åbne kloakker, lort i gaderne og hvor hygiejne mildest talt var ikke eksisterende. Men mere herom senere. Det har vi folk til at skrive om. Og jeg selv har ikke lavet en dyt, jeg har nemlig rigtig travlt med at lave ingenting – hvor svært kan det være?

Umiddelbart efter generalforsamlingen havde vi Juleafslutning. Som sædvanlig med fuld skrue hvad angår den, ved fælles hjælp til selvhjælp, overdådige buffet. Ingen nævnt ingen glemt. Det skulle da lige være Hans ølhenter. Hvad skulle vi dog gøre uden dette uundværlige medlem, der gang på gang, som den grå eminence, frelsende træder ind ad døren med favnen fuld af alt godt til ganen. På denne plads vil det være oportunt at hylde denne indsats.



Her i Ben Hur har vi jo vores helt egen tidsregning og året er jo ikke gået før vi har været til Standerhejsning (eller er der noget jeg har misforstået??)(begynder året her??)

Det foregår, som altid, den første søndag efter nytår hvilket vil sige at der er:

Standerhejsning søndag d. 6. januar kl. 10:00

Som altid sammen med Gamle Ben og først med nytårstale af Formanden og turen rundt på det nu hedengangne stadion (vi lukker øjnene) og efterfølgende kaffe og brød i Cafe Parken.

Alle er velkomne og I bør komme, idet det faktisk er et stykke kulturhistorie med mere en 100 år på bagen – tror jeg nok.

I ønskes alle en glædelig jul og et fantastisk godt og helsebringende nytår fra hele bestyrelsen
v/Bo



Bagnisse-tilføjelser til Bo's Hyrdebrev:

- **Ben Hurs træning i KFUM's Styrkehus torsdage 19-20** er i gang. Alle aktive kan træne også 20. og 27. december, hvor Jens Olsen lukker jer ind !
- **Husk næste fællesspisning i Huset: 8. januar 2013** kl. 18.30 efter træningen. Gæstekokke er Marianne, Bjarne og Inger – sidste tilmelding søndag 6. januar på listen i Parken eller til benhur@benhur.dk
- **Ben Hurs moderniserede hjemmeside** er lige på trapperne – glæd jer til den i det nye år.
- **Se referat af Stanken i Staden nedenfor** – tekst af Dorte og fotos af Hans Erik.

Stanken i Staden.

Lørdag den 27. oktober 2012 mødte 21 friske Ben Hurianere op på det yderste Christianshavn ved "Det lille gule Hus" for enden af Torvegade. Vejruderne var med os. Det skønneste vejr i solen og køligt i skyggen. Christianshavn sydede af liv, og der var rigtig gang i den på fortovscafeerne langs kanalerne.

Anette havde engageret den meget vidende historiker Nina Søndergård fra Nørdtours til på en meget levende og engageret måde at føre os fra Christianshavn til Nicolai Plads under temaet "Stanken i Staden". Vi skulle flere hundrede år tilbage til dengang, der hverken var toiletter, rindende vand, kloakker eller renovation som i dag.



Nina førte os rundt på Christianshavn og gjorde mange små holdt, hvor hun på en meget entusiastisk måde fortalte om tiden og levemåden.



Lortet blev i starten hældt ud på en plads midt på Christianshavn. Det var først senere, at man fandt på at transportere lortet over til Amager, som i folkemunde fik navnet Lorteøen. Stanken må have været ulidelig dengang, og Nina havde medbragt "Duftprøver", så vi kunne fornemme stanken. Det var vigtigt at holde sig gode venner med Lortemanden, så man fik tømt på ordentlig vis. Man lagde enten en skilling eller måske lidt natmad på toiletbrættet. Ja! Velbekomme. Nina kunne mange gode historier, og andre i flokken kunne bidrage undervejs. Fra Christianshavn gik turen videre til Gammel Strand og derfra til Nicolai Plads, hvor man tidligere havde slagterboder, medens lortevognene kørte forbi. Meget hygiejnisk! Vi taler slet ikke om, hvad levnedsmiddelkontrollen ville sige.

Jeg kan slet ikke gengive alle de historier, vi fik. Nina skal opleves. Nina kan varmt anbefales, og vi håber, at der kan arrangeres en anden rundtur med et andet emne med Nina på et senere tidspunkt.



Efter 1½ times vandring, med mange små stop undervejs, bød klubben på kaffe og dejlig kage på toppen af posthuset i Købmagergade med den skønneste udsigt over København. En fin afslutning.

Tak til Anette for at have arrangeret denne pragtfulde dag. En stor succes!

Dorte