

BEN HUR



KFUM's Athletik-Afdeling

Nøkkerosevej 23, 2400 København NV

Søndag d. 7. januar 2024

Standerhejsning 2024

Så står vi her igen, lige som vi nu – med få undtagelser - har gjort det gennem de sidste 120 år!

Det er flot, og tak til alle jer der er i dag er mødt op:

Rigtig godt nytår til jer alle!

Vi er kom da ud af 2023 uden de helt store skrammer men bare 6 timer før året endte smed Dronningen lige den største hjemmelavede sejlgarmsbombe vi har set. Hun havde tænkt tanker og kommet frem til at det er nu hun bør abdicere og overlade Tronen til sin søn. Flot, stort og rigtig tænkt. Ikke bare får vi nu tilrettet nummerordenen i Kongerækken, men kongehuset får dermed også pustet nyt liv og dermed flyttet rundt på noget af det støv der med årene har lagt sig. For at følge med tiden skal kongehuses jo nytænkes - meget af det skal drives som en moderne virksomhed, samtidig med at folkeligheden bibeholdes side om side med den distance der også skal være. Det har jeg tillid til at vores nye Konge og ikke mindst Dronning har fuldstændig styr på!

Jeg har studeret vejrmeldinger de sidste dage og set at dagen i dag vil være en kold en af slagsen – derfor skal jeg gøre det kort!

Det er jo en sjov/modsætningsfyldt tid vi lever i. Vi bliver rigere og rigere, men alle os der ligger på madrasser fyldt med 1.000 kr sedler kan ikke komme af med dem... Langsomt nærmer vi os det pengeløse samfund. Slut med lige at stikke barnebarnet en femmer eller ti'er.

Endelig kom den nye grundskyld, som vi har ventet på siden 2015 – og de stak da helt af, med nogle tal der fortalte lidt om, at dem der har

BEN HUR



KFUM's Atletik-Afdeling

Nøkkerosevej 23, 2400 København NV

siddet med ved bordet vist ikke har lyttet med da der stod sandsynlighedsregning på skemaet!

Men nu har man så fået en ny skrue at dreje på, når man synes at Riget fattes penge. Pengene ligger bedst i Statskassen!

Noget som kommer os alle ved i det nye år og som man ikke har hørt så meget om er at vores 400 år gamle postvæsen i dag er væk. Hvad det betyder skal jeg ikke kloge mig på, men hvordan poster man et brev?, hvem tømmer postkassen?, hvem er postterminalen?, hvem fordeler?, og hvem henter og bringer ud?. Jeg kender ikke svarene, måske er vi også her på vej til det brevløse samfund? Men det siger bare noget om at vi skal være parate til kunne håndtere den slags informationer og agere derefter. Det kan være svært.

På en dag som denne er det også svært at undgå at kommentere krige i såvel Europas forhave som baghave. I Ukraine kan vi håbe på at Vestens anstrengelser for at det rigtige udfald lykkes. I Israel og Gaza bed jeg mærke i at Statsministeren sagde noget som ethvert 10 års barn kunne have formuleret i. Hun sagde noget i retning af at det internationale samfund må kalde til orden. Rektor kalder de to utilpassede i klassen til samtale og så skal de hver have sit hjørne i klassen, gi' hinanden hånden og respektere hinanden. Vi orker ikke høre mere om ufred fra den kant. Færdig, slut, prut, punktum. Statsministeren har ret – men så nemt går det nok ikke? - gid det gjorde for orker vi at høre mere fra Mellemøsten?

Vi får også se hvad der sker i USA. Det tør jeg ikke her tage hul på. Til næste år ved denne tid ved vi meget mere. Jeg tænker mit og kan kun krydse hvad krydses kan!

Det fører mig frem til at i sådanne tider hvor man knap tør åbne for radioen er det jo godt at man en gang om måneden kan tage sin livret med i en kurv og komme til fællesspisning i Ben Hur. Jeg kan kun sige at det er voldsomt hyggeligt - hvor vi her får talt om løst og fast og måske får sat lidt skik på de tanker vi hver især går og rumler med. Det er en lille aktivitet jeg vil anbefale alle jer, der står her, at deltage i – et lille

BEN HUR



KFUM's Athletik-Afdeling

Nøkkerosevej 23, 2400 København NV

åndehul for unge som Gamle Ben – en aktivitet der kræver et minimum, men som føles rigtig godt i maven - på mere end en måde!

Udover spisningen er der også ved at vise sig en "varmestue" i styrkehuset. Her mødes fast 10-12 til styrketræning, mens en lille håndfuld mere løst slutter sig til. Tak til Anne Marie og Alex for at styre løjerne og åbningstider – følg med på hjemmesiden. Men også her kan jeg sige at alle er velkommen – nu skal jeg jo passe på - men der er altså plads til flere..!

Dette var så ordene for 2024

Nu skal vi have varmen skal vi - Standeren skal synges til tops – men inden den gør det skal vi sende en kærlig tanke til Brian Jensen, der har skrevet teksten til vores hymne. Brian døde for nylig - alt for ung og blev bisat i går – ære være Brians minde.

Efter Standeren er gået til tops, skal vi en runde rundt på vores usynlige Stadion. Og her er det er tilladt at undsige sig og gå direkte ind i varmen. Men vi mødes alle om lidt til kaffe og morgenbrød.

GODT NYTÅR !