

# BEN HUR



***KFUM's Athletik-Afdeling***

**Nøkkerosevej 23, 2400 København NV**

## Standerhejsning 2025

Godmorgen og velkommen til 2025, velkommen til Parken og velkommen til Ben Hurs årlige standerhejsning – dejligt at se så mange kendte ansigter.

Jeg kan desværre ikke glimre ved, at min tale er den store fornyelse, jeg har ingen monogrammer der skal flashes og jeg kan vel heller ikke regne med at I er ligeså forventningsfulde til denne tale, som I var til talen forleden aften. Men mindre kan vel også gøre det?

Kongen kom jo selvsikkert og flot fra sin tale til folket, og det selvom pressen i flere dage havde gjort deres til at fortælle os alle sammen, at vi nok ikke skulle forvente os for meget, og at hans oratoriske evner nok heller ikke kunne svinge sig op til det dronninge niveau, vi gennem 52 år har været vant til. De forudsigelser blev heldigvis gjort til skamme. Det blev en fin tale, godt nok en af dem på "gummihjul", men sådan er det jo - for som monark i et stramt demokrati kan man jo ikke tillade sig at udtale sig om hvad som helst.

Anderledes kontant var Statsministerens tale til folket. Uden at male det hele sort fik hun dog raslet så meget med sabler og skeletter at vi forstod - om ikke i morgen, så kan vi dog i nær fremtid forvente at tingene spidser til og at livet ikke bliver den dans på roser som vi alle går og drømmer om.

Det skal nu nok gå alt sammen. For om bare 9 dage indsættes den lyserøde paryk i det Hvide Hus og så bliver der igen ro og orden på alting. Bl.a. stopper krigen i Ukraine i løbet af bare en uge. Men her vil jeg dog vove skindet og forudsige, at det kommer ikke til at ske. I det hele taget er jeg slet ikke så sikker på at der igen bliver ro og orden. Det er mig en gåde, hvordan en mand der er dømt som forbryder og som har 4 straffesager hængende over hovedet – hvordan kan han blive præsident? - hvordan kan 300 mio mennesker i Verdens største

# BEN HUR



## *KFUM's Athletik-Afdeling*

**Nøkkerosevej 23, 2400 København NV**

demokrati stemme sådan en mand ind som præsident?  
Når det kan ske – kan alting ske.

Jeg skal afholde mig fra at gætte på hvad der kan ske – det gjorde Mette jo ganske fortræffeligt på årets første dag.

”Preppe” blev kun valgt til det næstbedste ord i 2024. Og jeg håber I alle har skrevet jer det ord bag øret. For vi skal alle være omstillingsparate og klar. Fjenden er indtil videre usynlig og vi kan ikke vide i hvad form vi bliver taget med bukserne nede. Meget tyder på det bliver efter nålestiks-metoden. Vi kan således forvente flere kabelbrud, mere hacking mere misinformation. I hvad omfang det kommer og hvor det rammer aner vi ikke. Det er derfor vi skal preppe! Så hvis I har ledig hyldplads eller en gæsteseng I aldrig bruger så fyld det straks op med toiletpapir, frisk vand på dunke og godt med makrel i tomat, flåede tomater mm. - så skal det nok gå!

Årets ord derimod blev ”Fedtemøg” - et skønt beskrivende ord. Men beskrivelsen er dog knap så skøn, idet den dækker over det ulækre lag der ligger som et tæppe på bunden af søer, fjorde og indre danske farvande og kvæler alt liv. Det er der nu sat en målsætning op for at vi skal af med - det har noget at gøre med bønder, kvælstofudledning, grøn omstilling, trepartsforhandlinger mm – det kommer til at tage tid – så ordet fedtemøg kan I også godt tage til jer, det varer læænge før det igen forsvinder ud af vores ordforråd.

Grønland!! Hvad kommer der til at ske med Grønland? Det kan både blive en dreng og en pige. Jeg har det sådan at hvis Grønland gerne vil være selvstændige, så lad dem dog. Danmark har før afgivet land. Norge blev selvstændigt i 1905, De Dansk Vestindiske Øer solgte vi til USA i 1917 for bare 25 millioner Dollars og Island fik løbepas i 1944 og blev til Republikken Island. Så hvorfor ikke også Grønland? Også her vil USA

# BEN HUR



## *KFUM's Athletik-Afdeling*

**Nøkkerosevej 23, 2400 København NV**

gerne ha' indflydelse – det er hørt før! Og det skal de da ha', for efterhånden som Nordpolen svinder ind, skal der være nogen med de rette militære muskler der skal passe på vore (vestlige) interesser.

Dette var et lille tur rundt med helikopterblik blandet med lidt lomme filosofi. Men nu lidt fra vores egen lille Parken.

2024 blev året hvor vi kunne fejre Ben Hur's 120 år fødselsdag.

Der var pyntet op, Anne Marie havde hængt et flot fotogalleri op og hun havde taget en lille skærm der viste billeder fra vores 75 års jubilæum – dengang da der stadig var lidt atletikklub at gøre godt med. Festen var godt besøgt, maden var med op til flere kokkehuer og humøret fejlede bestemt ikke noget. Vi havde alle en dejlig dag.

Helt så dejlig en dag havde vi ikke for 3 år siden. For sidt i januar 2022 brændte "Prisen". Men som Fugl Phønix genopstod lejren i sommer - fix og færdig renoveret, klar til at tage imod unge som gamle KFUM'er.

Mange trængsler var gået forud. 2½ år med forhandlinger, byggemøder, usikkerhed, kommunebenspænd mm. Men nu står den der - en flot opdateret "Prisen version 2". Stor tak til alle som har været med til genrejsningen. For Ben Hur's aktie i det arbejde, skal vi her takke Sven Jørgensen og Erik Bahn - de har deltaget i en hel del byggemøder og har af den grund ikke fået mere hår på hovedet..!

Jeg formoder der igen i år vil komme blade på træerne og blomsterne vil blomstre og til den tid er vores Masters hold forhåbentlig igen klar til atletiske udfoldelser. Deltagere kan som altid holde en del af motionen ved lige i vores stedlige Styrkehus, der er åbent alle man- og fredage mellem 10 og 11.

# BEN HUR



***KFUM's Athletik-Afdeling***

**Nøkkerosevej 23, 2400 København NV**

Derudover kan man nogle måneder endnu dyrke gymnastik hver onsdag kl. 18 - 20:00 på Holbergskolen under Helles kyndige og håndfaste instruktion.

Thomas Købmand er gået i tænkeboks for at finde ud af hvor vi skal ud at gå både for- og efteråret i møde – og han søger strategiske gode steder hvor kagen og kaffen skal indtages – vi venter spændt.

Endelig har vi vores spisemøder hver den første tirsdag i måneden. Jeg vil gerne understrege – at alle unge som gamle ben - er velkommen. Bare meld jer til på hjemmesiden – det er hyggeligt og sjovt og man går altid hjem i bedre humør end da man kom.

Nu tror jeg altså det er på tide at stoppe. Standeren skal jo op skal den og I fryser, vi skal synge og vi skal ud at vandre, alt sammen inden vi skal ind i varmen - så jeg vil slutte med at sige tak for det gamle år og ønske jer alle et velsignet, godt og berigende nytår.

## **Godt Nytår**